

Welkom op Chios

Geschreven door Administrator
maandag 05 september 2011 13:38

"chios.com" is geen bedrijf, reisbureau of internetprovider. Het is, zoals men weleens zegt, "met liefde gemaakt" en het wordt gebruikt als een communicatiebrug naar de wereld. Anderzijds is het een complete en leuke informatieve gids voor diegenen die geïnteresseerd zijn in ons eiland of die het wensen te bezoeken. Buiten de historische, geografische en folkloristische aspecten geven wij nuttige informatie gebaseerd op onze persoonlijke ervaringen.

Als u surft in "chios.com" zal u al snel merken dat Chios een heel gezellig eiland is.

Via een virtuele rondreis maakt u kennis met de verschillende kleine typische griekse dorpjes en de mooie zonovergoten stranden. U zal zien krijgen om het eiland en haar omringende eilanden te bezoeken.

Dorpjes gebouwd op hellingen of rotsen, andere gelegen aan het strand en met het geluid en de frisse lucht van de Egeïsche zee. Chios is een gastvrij eiland, waar het rustig vertoeven is en de mensen aangenaam en vriendelijk zijn.



Op deze site raden wij u enkele, zorgvuldig door toeristen gekozen diensten en plekje aan.

Zoals ondermeer :

Welkom op Chios

Geschreven door Administrator
maandag 05 september 2011 13:38

- plaatsen die het bezoeken waard zijn (bv. [dorpjes](#) , [stranden](#) , [musea's](#) , [kloosters](#)),
- de meest comfortabele [verblijfplaatsen](#) (bv. hotels, appartementen, huurkamers),

Op het eiland zijn er vele mooie zand- en rotsstranden waar je gezellig samen met je gezin kunt genieten van de warme zon. Ook indien je meer privacy wenst is Chios met zijn vele geïsoleerde stranden de perfecte oplossing.

Verder zijn er vele andere bezienswaardigheden zoals de kleine dorpjes met hun historische kloosters, kastelen en vele andere zaken. Ook voor de sportieve mensen heeft Chios vanalles te bieden: klimmen, zeilen, surfen, wandelingen enz... En zeker in de zomer is het een echte aanrader om eens te zeilen of te surfen, gezien de perfecte weersomstandigheden.

Wanneer de avond valt, komt het nachtleven op gang. Na een heerlijke maaltijd in één van de vele gezellige restaurantjes kunt u zich goed laten gaan in één van de vele clubs of danscafés. Voor diegene die het liever rustiger aan willen doen zijn er de pubs en café's.

Eén van de meest gekende plaatsen is "De steen van Homerus", de plaats waar de bekende dichter Homerus zijn werken schreef in het mooie Daskalopetra. En dit is slechts één van de geschiedkundige feiten die zich hebben afgespeeld op Chios.

Wij, het hele "chios.com"-team heten u van harte welkom op onze site en wensen u veel surfplezier.

Deze site is een complete gids voor Chios en wij doen ons uiterste best om de informatie in deze site zo goed mogelijk up to date te houden.

Veel plezier op Chios.

Welkom op Chios

Geschreven door Administrator
maandag 05 september 2011 13:38

Het "chios.com" - team